



Uri Ariel M.K.

ח"כ אורי אריאל

הכנסת
KNESSET

ד' באדר, התשע"ב

27 פברואר 2012

בס"ד

התוכנית המדינית לסיום הסכסוך- ח"כ אורי אריאל (איחוד לאומי)

כאשר מדברים על פיתרון מדיני, נדמה כי בשיח הציבורי והפוליטי שולט רק הקו אותו מתווים ארגוני השמאל השונים, הדוחפים לפיתרון "שתי מדינות לשני עמים" ממערב לירדן. אני מסכים לשתי מדינות, כאשר היהודית היא ממערב לירדן ושניה בירדן שם יש רוב של 70% ויותר פלסטינאים. אי הצגת אלטרנטיבה מדינית לפיתרון הסכסוך הישראלי-פלשתיני, גרר רבים וטובים ביניהם ראש הממשלה להכיר לראשונה במדינה פלסטינית, שתקום בשטחי יהודה ושומרון. עם זאת הפערים וחוסר האמון הרב בין שני הצדדים לא הובילו "לפריצת דרך" תחת הרעיון הזה. הניסיון הזה נבחן ב-30 השנים האחרונות ע"י רבין, פרס, אולמרט, ליבני ונתניהו ונכשל!!!

צריך מבט אחר. אתייחס לרעיון המדינה הפלסטינית מנקודת מבט של יהודי מאמין ואוהב ארץ ישראל, הרי ברור כי מדובר כאן באסון לאומי ומכירת חלקי ארץ אבות לזרים ובנוסף הרס וגירוש יהודים בקנה מידה היסטורי, שהגירוש מגוש קטיף יחשב כפינוי מאחז קטן. מצד שני, הגירוש מגוש קטיף הוכיח גם לאנשי שמאל רבים שמדינה פלסטינית אין פירוש הדבר שקט, שלוה ורווחה, אלא סכנה מוחשית לטילים על מרכז הארץ ונתב"ג, מה שיגרור פגיעה קשה בכלכלה וצורך לפעולות צבאיות בתוככי ה"מדינה הפלסטינית" שיבודדו את מעמד ישראל בעולם.

בעבר הציג חלק מהימין האידיאולוגי בישראל את פיתרון הטרנספר מרצון- הפיתרון אותו יזם וקידם רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל, גרס כי לנו מדינה אחת ולהם 21 ועל כן ניתן לסייע להם גם בעזרת תמריצים אלו ואחרים לעזוב את שטחי המולדת לאחת ממדינות ערב. אלא שכיום זוהי תוכנית לא מציאותית, ויש צורך להציג תוכנית מדינית סדורה שתיתן מענה לשאלה התמידית של ארגוני השמאל שמבקשים תמיד לדעת "האם יש לכם הצעה יותר טובה?" להלן הצעה שלמה, שגם אם תארך היא נכונה ובסופה גם השלום.

ראשית ברור כי לא ניתן לספח את שטחי יהודה ושומרון לישראל ולהשאיר את ערביי יו"ש ללא אזרחות ושייכות. במהרה ישראל תוכרז כמדינת אפרטהייד והיא תילאץ להתמודד עם בידוד עולמי, חרמות כלכליות עולמיות ולבסוף עלולה לסיים כפי שסיימה דרום אפריקה.

הכנסת, ירושלים 91950 JERUSALEM, The Knesset

טל. 02-6408101 פקס: 02-6753738

דוא"ל: uria@knesset.gov.il אתר: www.leumi.org.il/ariel



Uri Ariel M.K.

ח"כ אורי אריאל

הכנסת
KNESSET

לספח בלי לפחד כלל

הרעיון אותו אני עומד להציג מפחיד רבים בעם ישראל, אך בסופו של דבר הוא הפיתרון הראוי.

עלינו לספח 100% משטחי יהודה ושומרון ומתן אפשרות לערבי יו"ש לקבל אזרחות מלאה הכוללת גם הצבעה לכנסת ישראל.

נכון האפשרות הזאת נשמעת מפחידה. האמירות "סופה של המדינה היהודית", "אתה תגרור אותנו למדינת כל אזרחיה ודו לאומית שבסופו ישלוט פה רב ערבי" בטח כבר עומדות על קצה הלשון של חלק גדול מהאנשים שקוראים את ההצעה הזאת, אבל ביישום נכון של התוכנית נוכל לחיות כאן בשלום עם האוכלוסייה הערבית וגם לשמור על אופייה היהודי והדמוקרטי של ישראל.

אז איך עושים זאת ונשארים מדינה יהודית ודמוקרטית?

ראשית כל ערבי יו"ש ייהנו מעמד של תושבי קבע בישראל. המעמד יעניק להם בדיוק את אותו מעמד ממנו נהנים 284,000 תושבי מזרח ירושלים, שסקרים רבים הוכיחו כבר כי אם תינתן להם האפשרות לבחור בין מדינת ישראל למדינה פלסטינית הם יבחרו בישראל.

המעמד יעניק להם: תעודת זהות כחולה, ביטוח לאומי, שרותי בריאות וכל השירותים הנדרשים כפי שמקבל כל אזרח בישראל, הצבעה לרשות המוניציפאלית בתחומה הוא מתגורר למעט הצבעה לכנסת. (הכנסות ערבי יו"ש ממיסוי וארנונה והגדלת התל"ג יהוו הכנסה מספקת למדינת ישראל על מנת לממן הוצאות אלו)

כל ערבי יו"ש שיהיו מעוניינים לקבל אזרחות ישראלית מלאה, יוכלו לעשות זאת במלאת תקופה של כחמש שנים כפי שנהוג בארה"ב בסופם יעברו מבחן אזרחות, מבחן השפה העברית ויחתמו על הצהרת נאמנות למדינת ישראל. לאחר מכן יוכלו להצביע לכנסת. אם נבחן את המציאות בירושלים כמיקרו קוסמוס לעתיד נראה כי הם אינם ממהרים לממש את זכותם להצביע. למרות שלתושבי ירושלים הזכות להצביע בבחירות המוניציפאליות, הם ממעטים לעשות זאת- במהלך כל השנים נעה הצבעתם בין 3-5% כאשר בבחירות 2008 נרשם שפל כאשר לקלפי הגיע 1% בלבד מערביי ירושלים להצביע כלומר 1,300 איש מתוך כ-130,000 בעלי זכות בחירה.



Uri Ariel M.K.

ח"כ אורי אריאל

הכנסת
KNESSET

איך נשמור על המדינה יהודית ודמוקרטית?

שיטת הבחירות הנהוגה כיום לא תתאים למציאות החדשה. ברור שבמצב הנוכחי כאשר היחס בין יהודים לערבים יהיה 70% לעומת 30% (ללא עזה) יגדל כוחם המשמעותי של הערבים בייצוג לכנסת. על שיטת הבחירות לעבור לשיטה יחסית אזורית, וכאשר יקבעו את אזורי הבחירה יש לייצר מצב שבו יו"ש לא תהיה אזור בחירה אחד ובכך יינתן לערבים ייצוג משמעותי בכנסת, אלא תחולק בין כמה אזורי בחירה לדוג': ג'נין תצורף לאזור הבחירה של עפולה, שכם תצורף לאזור הבחירה של גוש דן, רמאללה לאזור הבחירה של ירושלים רבתי וכן הלאה. בכך יישמר הרוב היהודי דמוקרטי בכנסת.

בעוד 30 שנה הם יהיו רוב גם באזורי הבחירה, בגלל הדמוגרפיה?

זוהי טעות יסודית שמקורה בהפחדה רבת שנים. המגמה התהפכה וכבר שנים שהם יולדים פחות ופחות ילדים, כאשר מנגד היילודה במגזר היהודי בעליה מתמדת, אם נביא בחשבון גם את העלייה ישאר רוב של כשני שלישי ויותר יהודים לאורך זמן.

זה הכלכלה, חביבי

נדבר חשוב להצלחת התוכנית הינה היכולת של ישראל להעניק שירותים שווים וכלכלה חזקה לכלל ערביי יו"ש. יש סימנים רבים לכך שהאוכלוסייה הערבית עצמה עייפה מאוד מהטרור וההפקרות שהשתלטו עליה מאז אוסלו. בשנים האחרונות ניתן לראות ניצני פריחה כלכלית במרכזי הערים הגדולות ביניהם שכם, ג'נין ורמאללה. ערביי יו"ש הנהנים מעבודה בתחומי ישראל ומרווחה כלכלית לא מעוניינים לחזור לימי הסגר והעוני. הניסיון מלמד שבתחומי ישראל- הגליל והנגב ומזרח ירושלים, הערבים מאוד לא רוצים לוותר על התעודה הכחולה שלהם ועל הזכויות הנלוות עימם. יש חשיבות גדולה לכך שלכל אותם ערביי יו"ש שיהפכו לחלק ממדינת ישראל יינתן שירות ברמה נאותה, הכוללים חינוך טוב, רווחה, תשתיות וכמובן תעסוקה. בדיוק כמו במרכז ישראל גם כאן יהיה צורך להשליט סדר וחוק, להקים תחנות משטרה ולדאוג שערביי יו"ש יחיו בבטחה, יאכפו חוקי תנועה, חוקי בניה ותשלומי ארנונה. כלכלה טובה וחזקה ושירותים שווים הם הערובה להצלחה.



Uri Ariel M.K.

ח"כ אורי אריאל

הכנסת
KNESSET

להפסיק לפחד למשול

ברור שהרעיון הזה יתקשה להתקבל בתודעה הציבורית, אבל מה עדיף? מדינה פלסטינית בקווי 67 עם התוצאות הנלוות שהזכרתי לעיל? ובכלל האם ניתן להגיע למדינה פלסטינית במציאות הנוכחית? הגיע הזמן לפחד מלמשול. ממשלה צריכה למשול ביהודים, בערבים, בפלסטינים ובדרוזים ובכל מי שמתגורר בישראל, ולא לנסות כל הזמן למצוא פיתרונות קלים וחסרי תועלת. הגיע הזמן שנפסיק לטמון את ראשנו בחול. נוכל להמשיך ולברבר את רעיון המדינה הפלסטינית לדעת, אבל בסופו של דבר אם לא נתעשת כעת נמצא עצמנו במדינה דו לאומית שנכפתה עלינו ובכללים אחרים. אם רק נפסיק לפחד למשול נוכל להגיע למדינה הזאת כשאנחנו קובעים את הכללים ואיך היא תראה. את רעיון המדינה הפלסטינית ממערב לירדן הגו אנשי השמאל וגררו אחריו לא מעט מהימין הישראלי שמנסים להצטדק היום שצריך ליישר קו עם המציאות. הרעיון נבדק ונכשל. זה הזמן לשנות את המציאות, להציג אלטרנטיבה חדשה ולהביא את הציבור הישראלי ובסופו גם את השמאל לרעיון הזה. אם רק נאזור קצת אומץ, אז בעוד כמה שנים גם יהיה רוב שירצה שלטון ישראלי מלא ממערב לירדן. זו האפשרות הטובה ביותר.

ה' עוז לעמו ייתן ה' יברך את עמו בשלום